



*Vaders gaan maar sterven niet,
ze leven om te geven
zolang men vaders kinderen ziet,
zolang zal vader leven.
Herinner mij,
in stralende zon hoe ik was,
toen ik alles nog kon.*

Omgeven door de liefde van ons allen
is zachtjes ingeslapen

de heer

Victor Van der Linden

weduwnaar van mevrouw Odille Paridaens († 2020)

Hij werd geboren te Puurs op 20 augustus 1931
en is thuis te Terafene zachtjes van ons heengegaan
op 31 maart 2026,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Lid van de Liberale Gepensioneerden

We nodigen u vriendelijk uit om samen met ons stil te staan
bij het afscheid van Victor in de aula van het crematorium
Siesegem te Aalst, Merestraat 169,
op **zaterdag 11 april 2026 om 13u00**.

Nadien volgt de bijzetting van de asurne in het urnenveld
van de begraafplaats van Terafene.

Samenkomst in het crematorium vanaf 12u45.

Hij leeft verder in de herinnering van

Zijn dochter en schoonzoon

Martine en Hans Van der Linden - Cooman

Zijn kleinkinderen en achterkleinkind

Jens Cooman en Lotte Verleysen

Ferre

Sven Cooman en Neli Leszczynski

Zijn broer en nicht

Robert en Norma† Van der Linden - Van Barel

Diane Van der Linden en Daniël† Kerremans

De families Van der Linden, Paridaens, Vandenbossche en Cooman.

Wij danken voor hun goede zorgen

zijn huisartsen en tevens goede vriendin

Dr. Veerle Baeyens en Dr. Arno Van den Broeck
thuisverpleging Sandy Knockaert en Jan Aerts

Rouwbetuigingen

Familie Dhr. Victor Van der Linden

p/a Uitvaartverzorging Steve De Saedeleer

Langestraat 254 - 1790 Hekelgem

Online via www.steveds.be