

“Een sterretje aan de hemel,  
een lichtje in ons hart.”



Zeer bedroefd, maar met een onwisbare herinnering aan zijn leven,  
hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van

## De Wolf François

Echtgenoot van Aelbrecht Emilienne

Geboren te Aalst op 30/03/1951  
Overleden te Aalst op 26/03/2026

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden  
**op vrijdag 3 april om 13u00**  
in Crematorium Siesegem, Merestraat 169, 9300 Aalst



Emilienne Aelbrecht  
*zijn echtgenote*

Kristof en Wendy Van Broeck - De Wolf  
Davy en Kelly De Wolf - Vanhouche  
*zijn kinderen*

Frouke Van Broeck  
Lise Van Broeck  
*zijn oogappels*

Willy<sup>†</sup> en Viviane De Wolf - Van Hemden, Cé en Tess

Julien en Ludwine De Wolf - Hauwelaert, Steven en Jef  
Marc De Wolf

Benny<sup>†</sup> en Clementine Moens - Aelbrecht  
Mario<sup>†</sup> ♥ en Jurgen<sup>†</sup> ♥. Jurgen en Tim

Alain en Anja Steenhuyzen - Aelbrecht  
Jonas, Farino en Dylano  
*broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten*

Freddy<sup>†</sup> en Erna Van den Brande - Arijs  
*zijn beste vrienden*