

Goed zijn dag na dag,  
vol inzet haar leven lang,  
in eenvoud zichzelf vergetend.  
Niets willen vragen  
en zeker nooit klagen.  
Dat was haar leven.  
Stap voor stap uit ons leven verdreven  
maar in ons hart blijf je voor altijd  
verder leven.

Zo vertrouwd  
van wie je gewoon houdt  
daarom doet het zo zeer  
dat vertrouwde is er niet meer.

Leven is loslaten  
Loslaten geeft leegte  
Leegte geeft diepte  
Diepte doet leven ...



Eenvoudig en stil ging van ons heen  
mevrouw

## Maria Lammens

weduwe van de heer Octaaf De Windt

7 december 1927 - 19 maart 2024

In beperkte familiekring nemen we afscheid van Maria.

Ze vindt haar laatste rustplaats op de begraafplaats van Teralfene.

Dit melden u diepbedroefd:

De families De Windt en Verhulst

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

De families danken haar huisarts Dr. Veerle Baeyens  
en de directie, het personeel en de vrijwilligers  
van het wzc Van Lierde te Hekelgem.

Voor elke bemoediging, elk woord,  
elk gebaar dat we van jullie mochten ontvangen,  
van harte dank.

Rouwbetuigingen  
Familie Mevr. Maria Lammens  
p/a Uitvaartverzorging Steve De Saedeleer  
Langestraat 254 - 1790 Hekelgem  
Online condoleren via [www.steveds.be](http://www.steveds.be)

