



*Uw handen hebben voor ons gewerkt,
uw hart heeft voor ons geklopt,
uw ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,
je hebt je als een moedig mens gedragen.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden ?
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan ?*

Liefdevol en eenvoudig zoals hij geleefd heeft
is zachtjes van ons heengegaan

de heer

Louis D'hoë

weduwnaar van mevrouw Madeleine Ophalvens († 2013)

Hij werd geboren te Teralfene op 8 juni 1931
en is in familiekring overleden in het wzc Ter Bake
te Denderleeuw op 18 januari 2024.

We nemen afscheid van Louis in de aula
van het crematorium Siesegem te Aalst.

Nadien volgt de bijzetting van de asurne in het urnenveld
van de begraafplaats te Teralfene.

U kan Louis een laatste groet brengen in het funerarium
Steve De Saedeleer, Langestraat 254 te Hekelgem,
donderdag tussen 18 en 20 uur.

U kan uw medeleven online overbrengen via www.steveds.be

Laat Louis in ons hart verder leven.

Dit melden u met diepe droefheid

Zijn echtgenote
Madeleine Ophalvens († 2013)

Zijn kinderen
Jeaninne en Christian D'hoë - Ocula
Marie-Rose D'hoë

Zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen
An en Frederik Ocula - Van Eeckenrode
en zonen Rutger, Mats en Nils
Evi en Stef Ocula - Vanstechelman
en zonen Lucas en Alex
Glenn en Hanne Ocula - Locy
en zoontje Leon en dochtertje Cecile
Mieke en Niels Meert - Herssens,
en dochtertje Stella en zoontje Willem
Jeroen en Sónia Meert - Batista,
en dochterje Sara

Zijn broers, zus, schoonbroers, schoonzussen
en hun kinderen en kleinkinderen
Jean (†) en Maria (†) D'hoë - Clocheret
Alfons (†) en Paula (†) Rossignol - D'hoë
Petrus (†) en Gudula (†) D'hoë - Vercauteren
Frederik (†) en Juliette (†) Asselman - Ophalvens

Zijn neven en nichten

De families D'hoë, Ophalvens, De Smedt en Sonck.

Met dank aan
zijn huisartsen Dr. Herman Steppe en Dr. Roxane Vanderweëen

Met dank voor de vriendschap en goede zorgen
zijn trouwe verpleegsters en verzorgsters van het wzc Ter Bake
zijn kinesisten van het wzc Ter Bake